



Carnaval op de Wegwijzer.

Op 9 Februari, vóór we de voorjaarsvakantie starten, vieren we, in samenwerking met de Stichting Straotse Karnaval en de Lepelstraatse bouwclubs Carnaval op de Wegwijzer. We bezoeken twee bouwclubs en hebben een gezamenlijke Boerenfrietmaaltijd, in aanwezigheid van Prins Wil en zijn gevolg. Na de maaltijd gaan we in optocht, via een kleine route, naar het Patronaat, waar we een dweilmiddag hebben. Tijdens het lopen naar het patronaat, zijn ouders welkom om, evt. verkleed mee te lopen. Na afloop, om half vier, nemen de ouders de kinderen vanaf het patronaat weer mee naar huis. U krijgt hier natuurlijk later nog veel meer info over.

Om alles zo gezellig mogelijk te laten verlopen, kunnen we uw hulp niet missen! We hebben verschillende hulpouders nodig voor:

- Het versieren van onze school. Dat willen we graag doen op *19 januari*. In verband met de CITO-toetsen willen we dat graag in de middag doen, wanneer de kinderen geen toetsen maken.
- Het rijden van en naar bouwclub Het Vagevuur op bedrijventerrein de Oude Molen, op vrijdagochtend *9 februari*. (Voor die dag hebben we ook kinderzitjes nodig om de jongste kinderen te vervoeren.)
- Het opruimen op school om 13:00 uur op 9 februari.

Geeft u zich vooral op! Dat kan via school, of spreekt u Donya de Kock even aan.

Alvast bedankt!!

Inval-problemen

Vandaag hebben we de kinderen van groep 1/2 naar huis moeten sturen. Door ziekte en/of verlof kan het helaas gebeuren dat we te krap zitten in personeel. Omdat invallers zeer moeilijk te vinden zijn, hebben we vandaag helaas moeten kiezen om een klas naar huis te sturen. We betreuren dit zeer en hopen oprecht dat dit eenmalig blijft! We hopen op uw begrip.

